



16. De Zilverlingen.

De Zilverlingen nemen een speciale plaats in op Pinoké. Alle Pinoké leden die 25 jaar lid van Pinoké zijn, kunnen als zij dat willen, Zilverling worden. Het totaal aantal lidmaatschapsjaren (als adspirant-, junior- en seniorlid) telt. Die jaren hoeven niet een ononderbroken periode te vormen.

In 1979 is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Pinoké het fenomeen Zilverling in het leven geroepen. Tot de eerste Zilverlingen behoorden: Cor Pauw, Frans van der Lee, Ed ten Brink, Dick Jurrema, Fred Kramer, Jan de Graaf, Dick & Zus Bakker-Smelt, Hans Beerendonk, Edward James (toen voorzitter van Pinoké), Hans Oostenbroek, Albert Berkhoff, Gerard Hinnen, Rob Gerritse, Cor Diepeveen, Bob Pool, Wijnand Hefting, Gerrit Meijer, Constant Constandse, André de Goederen, Huib van Seventer, Nico Kat en Dick Schuurisma. De pul is het symbool van de Zilverling. In het begin hingen de pullen boven de bar aan speciale blokken (rechtsboven). Maar dat was wel wat diefstalgevoelig. Inmiddels staan alle pullen in een door Hans



1979 Frans van der Lee neemt zijn pul in ontvangst van Pinoké voorzitter Edward James.

Beerendonk ontworpen rek op de eerste verdieping. Alle namen zijn in de pullen gegraveerd. Bij de naam staat het eerste lidmaatschapsjaar van Pinoké. Leden die al 50



jaar lid zijn, staan op een gouden plaatje aangegeven. Een Zilverling blijf je altijd. Sommige Zilverlingen -o.a. diegenen die op leeftijd zijn- zijn helaas niet meer in staat zijn om regelmatig naar het clubhuis te komen. Er is jaarlijks een Zilverlingen bijeenkomst om de nieuwe Zilverlingen in te wijden tijdens een gezellig samenzijn. Elke nieuwe Zilverling wordt dan door een Zilverling persoonlijk toegesproken.



Het Zilverlingen pullenrek op de tweede verdieping van ons clubhuis. Ontwerp: Hans Beerendonk.



De Zilverlingen bestrijken inmiddels twee generaties en je kunt zelfs spreken van echte Zilverlingen families. De **familie Beerendonk** is koploper met vier Zilverlingen.

Op bovenstaande foto ziet u van links naar rechts:

Rogier (lid sinds 1974), Marc (lid sinds 1971), Carola (lid sinds 1968) en vader Hans (lid sinds 1946). Overigens was moeder Hetty Wentink ook lang lid maar niet lang genoeg om Zilverling te worden. Ze nam in 1958 namens dames IV de prestatiebeker van Pinoké in ontvangst. Dat was de derde keer dat die beker werd uitgereikt. Vader Hans heeft diezelfde beker in 1963 namens heren 4 in ontvangst genomen. Marc was na zijn actieve periode lang coach van o.a. heren 1 en 2 en werd met heren 2 twee maal landskampioen (in 1995 en 1996). Marc heeft ook in het bestuur gezeten en was verantwoordelijk voor de verbouwing van de keuken in 2001.

De **familie Jurrema** is met drie Zilverlingen ook heel goed vertegenwoordigd.

Vader Dick kwam in 1949 over van AMVJ. Daar was hockey van ondergeschikt belang aan de andere activiteiten van de vereniging. Pinoké kon gebruik maken van het clubhuis van de Twentsche Bank en dus besloten meerdere AMVJ-ers over te stappen naar Pinoké.

Onderstaande foto uit de Hockey Sport van 19 februari 1948 met de latere Pinoké-ers Dick Jurrema, Hans Oostenbroek en Huib van Seventer (alle drie Zilverling).



De vier kinderen van de familie Jurrema zijn allen lid van Pinoké (geweest). Mariëlle, Frans-Rein, Taco (lid sinds 1968) en Stef (lid sinds 1973). De laatste twee zijn ook Zilverling.

De derde Zilverling familie is de **familie Bovenlander**. Vader Toon Bovenlander (lid sinds 1955) heeft als ere voorzitter een streep-

je voor maar de rest van de familie mag er ook wezen. Alle vier de kinderen (Carla, Marijke, Rob en Marc) spelen of speelden op Pinoké. Carla is geen lid meer. Marijke is al lid sinds 1965. Marc is al lid sinds 1971 en is momenteel voorzitter van de Zilverlingen. Rob is hard op weg om Zilverling te worden. Maar die is door een tussentijdse vrijage met Myra een aantal jaartjes achterop geraakt in de race naar het Zilverlingschap. Als je alles goed optelt moet hij inmiddels vast al dicht bij de 25 jaar zitten. Dus binnenkort zijn er ook vier Zilverlingenpullen in de familie Bovenlander. Op de foto ziet u drie generaties Bovenlander in Pinoké tenue. Mitchel (links) moet echter nog wat



langer wachten op zijn Zilverling pul. Hij is pas 5 jaar lid. Maar hij onthulde tijdens de Teams van Toen dag op Hemelvaartsdag 2004, wel met een bijzondere goocheltruc dit Lustrumboek voor zijn opa de erevoorzitter (in het midden). Broertje Timo in zijn arm is nog geen lid maar dat zal vast nog wel gebeuren. Rechts op de foto staat vader Marc. De vierde belangrijke familie is de **familie Wilmink**. Vader Joep werd lid in 1953. Zoons Mark en Geert zien wij al staan op een foto van de eerste balklegging van het clubhuis.



*Wat een schattige knulletjes.
Links Mark rechts Geert
(beiden lid sinds 1972).*

In de familie Wilmink staan dus drie pullen. Mark is tevens lid van verdienste en Geert is zonder dat iemand dat beseft actief geweest

bij het realiseren van meerdere kunstgrasvelden op Pinoké. Vader Joep heeft een fotografisch geheugen voor enkele markante wedstrijden die hij lang geleden gespeeld heeft. Daar kunt u een aardig bewijs van lezen in hoofdstuk 6.2.

Dan zijn er nog drie paar broers uit één familie die Zilverling zijn. Dat zijn:

Constant (lid sinds 1954) en Jan (lid sinds 1956) **Constandse**.

Martijn (lid sinds 1974) en Cedric (lid sinds 1978) **de Breet**.

Jan Reinier (lid sinds 1956) en Huib (lid sinds 1957) **van der Heyde**.

Huib en Jan Reinier speelden lang samen in heren 1. Hieronder ziet u een foto van een team waarin zij samen speelden. Huib heeft overigens een dochter (Hanneke) die in meisjes A1 speelt. Er komt dus misschien wel weer een derde van der Heyde aan die over een jaar of 15 lid gaat worden van de pullenclub.



Heren 1 uit het seizoen 1968-69. Staand v.l.n.r.: Nico Kat, Henk Rikse, Sikko van Daal, Zilverling Rob Gerritse, Barend Jan Luijtze, Nico van Rossum, **Jan Reinier van der Heyde**. Knielend v.l.n.r.: **Huib van der Heyde**, Paul Lunter, Han Kolleman en Zilverling Joep Wilmink. Deze laatste speelde op dit moment al in de veteranen van Pinoké maar viel op de dag dat deze foto werd gemaakt in Heren 1 in, en scoorde prompt. Dat zien wij anno 2004 niet snel meer gebeuren dat een veteraan invalt in het eerste; laat staan dat hij scoort. Zo te zien is deze foto gemaakt op het oude hoofdveld (gras natuurlijk) dat op de terreinen van de Twentsche Bank (nu ABN/AMRO voetbal) lag.

In memoriam.

Bob Pool werd lid in 1940.
Hij overleed op 28-12-79.

Dick Bakker werd lid in 1946.
Hij overleed op 25-5-1984.

Zus Bakker-Smelt werd lid in 1946.
Zij overleed op 14-6-1985.

Gerard Hinnen werd lid in 1950.
Hij overleed op 26-3-1987.

Wijnand Hefting werd lid omstreeks 1936.
Hij overleed op 31-3-1993.

Ed ten Brink werd lid in 1940.
Hij overleed op 6-12-1996.

Albert Berkhoff werd lid in 1948.
Hij overleed op 13-12-2000.

Cor Diepeveen werd lid in 1939 en weer in 1950.
Hij overleed op 14-7-2003.

Cor Pauw werd lid in 1935.
Hij overleed op 5-8-2003.

Dick Wolff werd lid in 1971.
Hij overleed in de zomer van 2003.

Honan Meijer werd lid 1961.
Hij overleed op 5-11-2003.

Jan de Graaf werd lid in 1946.
Hij overleed op 16-1-2004.

Cees Nauta was ook Zilverling.
Hij overleed in 1983.

Hun nog levende vrouwen: *Rina Hefting-Beerendonk, Mia ten Brink-Mulder, Ans Bennis-Boogaard, Mary Diepeveen-Witteveen, Maria Wolff-Wieringa, Guusje de Graaf-Roobol en Mevrouw Honan Meijer.*

Onderstaande personen zijn actieve Zilverlingen. Een aantal zijn nog niet officieel ingezworen.

Het jaartal dat vermeld staat voor de naam is het jaartal waarin de betreffende persoon (voor het eerst) lid van Pinoké is geworden. Men kan dus tussendoor ergens anders lid zijn geweest.

1940 Frans van der Lee.	1965 Jan Bernard.	1973 Stef Jurrema.
1946 Hans Beerendonk.	1965 Dolf van den Bos.	1974 Rogier Beerendonk.
1946 Jan de Graaf.	1965 Marijke Bovenlander.	1974 Fransje Bijnen.
1947 Fred Kramer.	1968 Jan Hein Allema.	1974 Martijn de Breet.
1949 Dick Jurrema.	1968 Carola Beerendonk.	1974 Hannah Hazenberg.
1949 Hans Oostenbroek.	1968 Taco Jurrema.	1975 Frank Bakker.
1952 Edward James.	1971 Marc Beerendonk.	1976 Kees Jan van den Ban.
1953 Joep Wilmink.	1971 Martin Bennis.	1976 Friso ten Brink.
1954 Constant Constandse.	1971 Klaas Bleeker	1976 Juun van Burk.
1954 Rob Gerritse.	1971 Marc Bovenlander.	1976 Vincent Fisscher.
1954 André de Goederen.	1971 Odo Brunner.	1976 Gerard Hulsman.
1955 Toon Bovenlander.	1971 Jaap van Willigenburg.	1976 Macky Pierik.
1956 Jan Constandse.	1972 Arbo den Burger	1976 Hans Savalle.
1956 Jan Reinier van der Heyde.	1972 Kempe Kruisbrink.	1977 Marco ten Have.
1957 Huib van der Heyde.	1972 Dan Tailleur.	1977 Bart Hulsman.
1958 Jack Vardon.	1972 Joost Wiggelendam.	1977 Edo van der Linde.
1960 Jan Willem Luberti.	1972 Mark Wilmink.	1977 Ray de Vries.
1962 Marlieke Oltmans.	1972 Geert Wilmink.	1978 Cederic de Breet.
1963 Ezzo Noordhoff.	1973 Max de Bruin.	1978 Gerard Hulsman sr.
1964 Ron Hendrikse.	1973 Marie Louise Jansen.	1978 Bonno Hylkema.
1964 Hans Hoogstraten.	1973 Frans van Panthaleon van Eck.	1979 Eddy van Vollenhoven.
		1979 Anton Fernandez.

Nieuwe Zilverlingen in seizoen 2004-2005:

1980 Tanja Bos.

1980 Jaap le Cosquino de Bussy.

1980 Edo Kulkens.

1980 Henk van Veen.

Er zijn ook een aantal leden en oud leden die 25 jaar of meer lid zijn maar om uiteenlopende redenen echter niet (meer) deelnemen aan de Zilverlingen activiteiten.

Personen die wel ooit een pul hebben ontvangen maar niet meer actief zijn als Zilverling:

Guus Arens, Jacqueline Bakker, Joan Bernelot Moens, Hans Breuker, Oeke van den Brink, Loek Brongers, Jacques Diepeveen, Henny Hendrikse, Nico Kat, Els Lelyveld-Arens, Gerrit Meijer, Samuel Reinders Folmer, Dick Schuurisma, Huib van Seventer, Jelle Sterringa, Arthur Sträter, Jenny Tiessens, Frits Vlieger, Laura Vogels en Han de Vries Broekman.



De pul-uitreiking is altijd een gezellige bijeenkomst met speeches en vanzelfsprekend een goed gevuld glas of een pul natuurlijk. Hier ontvangt Jaap van Willigenburg zijn pul uit handen van Albert Berkhoff in 1996.

25 jaar
Zilverlingen



AMHC Pinoké
1979-2004

Omdat de Zilverlingen in 2004 ook hun 25 jarig bestaan vierden is een speciaal boekje gemaakt. Daarin staan alle Zilverlingen met naam en toenaam vermeld, bijna allemaal met één of meerdere foto's.

Dit boekje is aan alle Zilverlingen kado gegeven.



74. - Dames Veteranen B kampioen in 2003.



Staan v.l.n.r.: Heleen Starink, Mireille Mol, Annet van Lenning,
Margit Arts, Roos Penson, Agnes Janssen, Irene Dros, Marjan Icke en
Carola Beerendonk.

Voorste rij v.l.n.r.: Machteld Veraart, Gaby Rappange, Sylvia Brandsteder,
keepster Miriam Schulte Fishedick, Jet Heij en Christel van Vugt.